



Alsang



**Onsdag 10. maj 2006
kl. 19.00
i Højskolens Have**

Kom og syng med på de gode gamle danske sange

Tidl. forstander Ole Brunbjerg,
fortæller lidt om sangene vi skal synge

Hadsten blandede Kor underholder
under ledelse af Kaj Mørk

Alle er velkomne. Fri entre

I tilfælde af regn går vi inden for på højskolen





Bøg og birk var sprunget ud og Dannebrog strøget til tops, da Hadsten Højskole i aften lagde have til fællessang. FOTO: PREBEN HUFFELD

Fællessang under trækronerne

SANG: Højskolen lagde have til, da 100 sangglade gæster genoplivede sangtradition

Af **Jan Bjerre Lauridsen**

HADSTEN: Haven var iført det grønne forårstøj, da Hadsten Højskole i aften tog imod 100 gæster, som sang det bedste, de havde lært.

Hadsten Højskoles have dannede ramme om arrangementet, som blev holdt til minde om den alsang, der opstod i sommeren 1940 som stille protest mod den tyske besættelse af Danmark. Der blev ikke protesteret meget ved sangaftenen i aften - det skulle da lige være over den dragende duft af grillmad, der langsomt svævede ind over forsamlingen fra nabohaven.

Der blev sunget 12 sange fra højskolesangbogen, og da først stemmebåndene havde sunget sig varme, overdøvede forsamlingen snildt aften-afgangene fra Hinnerup til Hadsten fra den nærliggende station. Til at lede slagets gang havde arrangørerne - Hadsten Højskole og Had-

sten blandede kor - allieret sig med tidligere højskoleforstander Ole Brunbjerg. Her fik tilhørerne en kyndig introduktion til sangene af manden, der i øjeblikket af ved at læse tredje korrektur på den nye udgave af højskolesangbogen.

Og der var plads til både de kendte såvel som de mindre kendte sange. Det er i dag et vejr, Jylland mellem tvende have, Frihed er det bedste guld, Grøn er vårens hæk - ja, det var bare et udpluk af sangene, der blev sunget. Og med god hjælp fra både højskoleelever og mange af byens korsangere blev grundstenen måske lagt til en genoplivning af alsang som tilbagevendende begivenhed i Hadsten.

Bodil Larsen: Jeg synes, det er alletiders arrangement. Jeg elsker korsang, og efter jeg er blevet pensionist, har jeg rigtig tid til at dyrke min interesse for sang.

FOTO: PREBEN HUFFELD



Asta og Børge Kjeldsen: Ja, vi er jo så gamle, at vi kan huske, hvordan alsangen under krigen blev brugt som en slags protest mod tyskernes besættelse. Det er da sjovt at være med til at genoplive sådan en tradition.

FOTO: PREBEN HUFFELD



Frank Kornmåler: Jeg er med i Hadsten Sangforening og er her fordi, det er pragtfuld at synge fællessang - specielt når vejret er så herligt som nu.

FOTO: PREBEN HUFFELD

